



Åh jul med din glæde og barnlige lyst – vi hilser dig alle velkommen



Overskriften her er hentet fra en af de norske julesange, som vi sang hjemme hos mig, da jeg var barn - og som jeg med fryd i hjertet tænker tilbage på hvert år. Åh jul med din glæde og barnlige lyst, vi hilser dig hjertelig velkommen. Det er lige præcis dét, der er omdrejningspunktet, når julen står for døren, men faktisk også når det kommer til vores Gudsforhold.

Vores barneret over for Gud, at over for ham kan vi altid komme og agere, lige som det menneske vi er skabt til at være; at vi begejstret åbner vores arme og hjerte for at lukke julen ind, men også, at vi kan te os som et lille barn, der ikke får sin vilje, føler sig snydt, er ked af det eller virkelig sur. Det er vores barneret.

For julen rummer mange følelser: Taknemlighed over, det vi havde som barn. Sorg over det, som ikke er mere. Savn over de mennesker, som ikke er med os længere. Forventning til, hvad denne jul mon bringer. Ja, jule skal rumme meget.

Men først og fremmest må vi huske vor barnlige lyst, selv om vi voksne ofte gribes af uoverskuelighed og voksne tendenser. Vi glemmer den barnlige lyst og glæde, for så at forsvinde ind i praktiske gøremål og bekymringer.

Videre i julesangens tekst står der:

*Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom skynd deg og gi meg den annen,
så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover at elske hinannen.*

Melodien er glad og let og det samme er ordene, der synges: alle skal kunne være med. Men ordenen er alligevel alt andet end lette, de vægter så meget mere end den barnlige glæde, jeg var inde på over. Her kommer det kristne budskab, julens ånd, med. Der fortælles os, at det ikke handler om overforbrug og store gaver, men at vi skal turde række hinanden hænderne og sammen knytte kærlighedens hellige bånd.

Julen er jo hjerternes tid, hvor vi mindes om, hvad der er vigtigt. Der sættes særligt fokus på at have tid og overskud, og det at glæde andre – ikke kun vores allernærmeste, men også alle de der gruer for julen, de vi måske sender fordømmende blikke eller er bange for, de skal også glædes i denne tid.

Heldigvis er vi gode til, at huske hinanden i julen – men tænk, hvis vi tog denne gavmildhed og omtanke for hinanden med videre ud i det kommende nye år, at det blev en livsfilosofi, vi vil leve efter hver dag og ikke kun når julens budskab bebuder os det.

I Norge er der et lille selskab, der sælger sko. Deres butik hedder: TagYourShoes, gode handlinger/gerninger og gode sko. De åbnede deres butik med den vision at skabe positivitet i hverdagen, så med hver sko der sælges, følger der en lille seddel med en opfordring: Første gang du tager dine sko i brug, skal du gå ud og gøre en god gerning, det må du gerne tage billede af og dele på de sociale medier – som vores hverdag jo er fyldt med – i håb om at dele og sprede det gode budskab; at vi er i denne verden sammen.

Så med skofirmaets opfordring, vil jeg også sige, at vi skal komme ud over stepperne og gøre noget godt for andre – ikke kun her op mod jul, men hele året rundt.

Rigtig glædelig jul.

Af sognepræst Ane Helgestad Bjerregaard