

## Ingen ved, hvad fremtiden bringer, så opfør dig ordentligt

I skrivende stund er konfirmationerne for fulde over os. Kirkeklokkerne ringer lystigt, mens glade og spændte unge mennesker stråler på deres store dag og vi voksne deler gladeligt ud af gode råd – men, tænker jeg, vi kunne da alle, især her op til det kommende valg, have brug for at få genopfrisket nogle gode livsråd.

En selvstændig designer, influencer og kreativ direktør Rasmus Kolbe, skrev 10 gode råd til de unge mennesker i Kristeligt Dagblad under overskrifterne:

1. Svøm mod strømmen
2. Find det, du er god til
3. Mærk efter, hvad du brænder for
4. Fokusér på dem, der gør dig glad
5. Hold kreativiteten ved lige
6. Vær ikke bange for at male uden for stregerne
- 7. Du kan ikke vide, hvad fremtiden bringer**
- 8. Opfør dig ordentligt**
9. Du kommer længere med et smil på læben
10. Alting til sin tid.

Og jeg kunne ikke være mere enig.

Til hvert punkt var der en uddybning, undtaget til punkt 8. Opfør dig ordentligt, for det siger sig selv - det er det samme gode råd, som politimester Bastian synger i sin sang i Folk og Røvere i Kardemomme By, og det er det samme, der siges til os i biblen i det dobbelte kærlighedsbud: Du skal elske din næste som dig selv eller blot: du skal gøre mod andre, som du vil, at de skal gøre mod dig.



Johannes og Ella Irene, mine børn, som gode venner.

Det er ikke en nem disciplin at opføre sig ordentligt. Se blot på, hvordan du er over for dine søskende, de der er tættest på dig. Som billedet af mine børn viser, er søskendekærlighed et stærkt bånd, men søskende kan også drille og skændes, så vi voksne bliver helt rundtosset, og når det er så svært at være gode mod vore søskende eller familie, så bliver det bestemt ikke nemmere, når det kommer til andre ud over familie eller vennekredsen.

Vi skal derfor først kigge ind ad, på os selv; lære at elske os selv, som Gud allerede elsker os, og når vi kan det, oplever vi, at der kommer overskud til at kigge ud ad og elske andre også.

I 1 Mosebog 1,28 får vi besked om at herske over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Desværre bliver det fine ord herske, ofte forvekslet med, at vi skal dominere og kommandere over andre, både dyr og mennesker. Men når vi gør det, går det af og til grueligt galt, fordi vi vil bestemme over andre, men vi må ikke glemme, at vi er ligeværdige.

Gud skabte mennesket i sit billede, ikke kun dig eller mig. Gud skabte mennesket, hvilket betyder, for mig, at alle har ret til at blive mødt med ligeværd, omsorg, fællesskab og empati – ikke med foragt, afsky eller misbilligelse.

Det er også det budskab, vi hver søndag prøver at få formidlet ud, når vi fejrer gudstjeneste: at vi skal være gode mod hinanden, elske hinanden - også de mennesker, der er anerledes end os selv.

*Af sognepræst Ane Helgestad Bjerregaard*