

Send flere engle

I vindueskarmen på mit kontor står en lille glasengel, som betyder en hel del for mig. Ikke på grund af nogle særlige kunstneriske kvaliteter, men alene fordi jeg har fået den i fødselsdagsgave af min søn. Forleden, da jeg skulle rulle persiennen ned, ramte den glasenglen uheldigt. Nu mangler den sin ene vinge.



Min vingskudte engel sendte straks min fantasi på himmelflugt. Ville den mon flyve i ring, hvis den kunne flyve? Eller ville den straks styrte i frit fald mod jorden? Vokser engles vinger mon ud igen? Tilbage på jorden, på mit kontor omgiver jeg min en-vingede engel med endnu større ømhed end før. Aldrig kunne det falde mig ind at kassere min amputerede engel. Her i december får den endda fint selskab af andre engle, stjerner og lys.

December er vel måneden, hvor man kan føle sig en anelse slingrende. Amputeret. Segnefærdig og u-funktionsdygtig på én af årets mest krævende måneder.

Fra vindueskarmen til alle vingskudte går Helle S. Søtrup's "Bøn no. 3" ud:

Hjælp mig med at bære mit liv.

*Forstærk mit mod
så jeg tør stå
usikker
i kærlighedens afmagt.*

*Lad mig kun bære de byrder, der er mine,
men overlad mig ikke
til mine egne systemer.*

*Styrk min samhørighed
indefra
og led mig ud af
mit reaktive selv.*

*Giv mig at være
min tro og min tvivl
og tilgiv alle vildfarelser.*

*Led mig bestandigt mod
forsoning.*

Send flere engle.

Min glasengel mangler måske nok en vinge, men har sine arme og står med et rødt hjerte mellem sine fremstrakte hænder. Med fare for at det lyder som en kliché, så er det jul for mig. Julenat forkyndte engle for hyrder og andre på nattearbejde, at Menneskesønnen var født. I en stald, i en krybbe lagde Gud sit hjerte.

Skulle engle fare fra himlen og forkynde os budskabet i dag, så var risikoen stor for at blive vingskudt på vej herved. Men budskabet ville være det samme: At i dag er verdens frelser født. At vi ikke fødes for at dø, men for at begynde. At skønhed findes i det uperfekte. At skrøbelighed bærer en styrke i sig. At det går an at holde hjertet åbent.

Julenat viser Gud sit ansigt.

Det glædelige julebudskab er også dit og mit. Nogle gange behøver man en knækket engel for at få øje på det.