

Lad op!



Engang i det tidlige forår var jeg på vej hjem fra et udenbys møde ret sent om aftenen. Jeg glædede mig til at komme hjem, for det havde været en lang dag, og så pludselig skete der noget, jeg ikke havde ventet. Bilen begyndte at sige så mærkeligt, og den trak til højre på en måde, som jeg ikke var vant til. Jeg holdt ind til siden, stod ud og kunne konstatere, at et dæk var punkteret. Nå, der var jo ikke andet at gøre end at skifte det. Jeg greb ind i handskerummet for at tage den genopladelige lampe, som jeg havde liggende der. Det var ret så mørkt udenfor, så det ville være godt at få lidt lys – men den havde vist ligget lidt for

længe i handskerummet, for der var ikke ret meget strøm tilbage på den. Der var lige nok til, at jeg kunne skifte hjulet efter at have gravet det frem i bagagerummet. Det var både mørkt og beskidt, og jeg var temmelig træt af, at jeg ikke havde sørget for at lade min lampe op i tide. Det har jeg gjort et par gange siden, for nu er jeg selvfølgelig opmærksom på, at jeg ellers kan komme i problemer.

Hvorfor nu disse betragtninger over en lampe, der manglede strøm. Jo, ferien står for døren. Den tid, hvor vi skal sørge for at få

strøm på vore egne batterier. Vi skal lade op til hele den næste sæson ved at få sluppet af, ved at få nye oplevelser og give os selv lov til at have det godt. Hvordan vi gør det, er der vel ikke nogen entydig opskrift på. Mange mennesker rejser ud i verden og får på den måde nye og spændende oplevelser. Andre tager i sommerhus og får sluppet rigtig godt af. Andre igen tager på camping og møder andre mennesker, samtidig med, at de slapper af. Nogle tager på cykeltur eller vandretur. Nogen tager til stranden, når vejret tillader det. Uanset, hvordan vi holder vores ferie, er det vigtigt, at vi får mulighed for at lade op, så vi kan klare både efterår, jul, vinter og forår, inden vi igen skal holde sommerferie. Det er vigtigt, at vi altid har så meget strøm på vore batterier, at vi har kræfter til at klare en uventet situation, hvor vi har brug for at løse problemerne uden at bukke helt under.

Det er jo også tiden til samvær med familien. Har man en travl og stresset hverdag, så kan man jo tit have lidt dårlig samvittighed overfor familien, fordi det meget ofte er den, det går ud over. Det kan vi rette lidt op på i ferien. Giv os tid til at lytte til de andre, tid til at lege og opleve sammen og tid til at slappe af sammen. Når vi gør det, så oplever vi helt af sig selv, at der kommer strøm på batterierne.

Så derfor: Brug din sommerferie til at lade op!!

/Sognepræst Peter Stentoft

